

”Allt” du behöver veta om din hund

En ”liten” bok med ett stort författarskap – och budskap. Mickie Gustafsson tar upp frågan om just det som du som blivande hundägare i stunden behöver veta.

Mickie ryggjar inte ens för att beskriva hur den ”gulliga blandrashunden” som följer med dig från Spanien för att några månader senare – efter all omsorg och åtskilliga veterinärbesök – visa de sidor som du inte har förstått och inte behärskar. Denna del handlar om att *”tänka efter före”* och inte stödja en verksamhet som främst går ut på att ”avla” gulliga valpar vars enda syfte är att exporteras med stor förtjänst för ”uppfödaren”.

Vad Mickie vidare beskriver är vad man som blivande hästägare känner inför det slutliga köpet av en egen häst. Det man genomför inför köpet, är att man har tar en mängd lektioner med ridhushästar, har fått en genomgång hur den dagliga vården av häst ser ut och vilka kostnader som är förknippade med ett hästägande.

Tänk, menar Mickie, vad det skulle innebära om vi hundägare hade samma inställning. En numera avliden kollega och mentor till mig (Ralf) på brukshundklubben, Solveig Jönsson, sa en gång till mig att *”tänk vad bra det vore för många om vi kunde hyra ut en hund till varje presumtiv förare, och att*

hunden fick lära dem hur man skulle föra en hund”. Det var i början på 70-talet, men frågan är om inte det gäller fortfarande.

Mickie beskriver hundägandet, allt från den nya familjemedlemmen till den första tiden, hundens välbefinnande, hundens personlighet och hur du formar den; hundens språk, fostran, lära för livet, frihet under ansvar, experter och litteraturtips. Allt är egentligen en lära för livet, det vill säga hundens liv – men naturligtvis även föraren/hundägarens.

Vi brukar själva dock skilja på hundägare och hundförare i så motto att hundägaren äger en hund medan hundföraren har en mer eller mindre utvecklad förmåga att läsa och förstå sin hund i så väl vardag som i olika slags träning.

Vi är övertygade om att Mickies bok *Familjehunden* kan leda de bägge varianterna in på en väg som gynnar såväl hundägaren som hundföraren. Man får hela tiden en känsla av stor kompetens då hela hundägandet beskrivs på ett sakligt och korrekt sätt.

Om boken *Familjehunden* har en given plats i bokhyllan? Om den har! Det finns inget annat att göra än att buga

sig för ett komplett alster i hundboks-världen.

Foton, illustrationer och textinnehåll är ett unikum för varje blivande och nybliven hundägande. Men precis som Mickie antyder i boken, så måste du förstå din hund och inte stirra slaviskt på varje bokstav. Det är din hund det gäller, en hund som du ska kunna vara stolt över, glädjas med – och samtidigt inse att det är du och din hund som är den gemenskap som du tidigare saknat. Som så många gånger tidigare så är det *”just du som valt att skaffa dig just den hunden och inte den hunden som har valt dig”*. Om du går in med just den förutsättningen, så kommer du att få en hund som avgudar dig.

Rekommendationen är således, om du inte tidigare förstått det, att du skaffar boken, läser den med förnuft och plockar fram den ur bokhyllan, när du blir det minsta tveksam i och om ditt hundägande. Du kommer att finna många lösningar här, långt innan några problem uppstår.

RF & TW

Familjehunden, Valp till vuxen.
Av Mickie Gustafson, utgiven av
ICA Bokförlag/Forma Books AB.
ISBN 978-91-534-3698-0.

